

‘Ik moet je iets Vertellen...’

NIETSVERMOEDEND WAREN ZE, EN STRAALVERLIEFD.
MAAR NA VERLOOP VAN TIJD KWAMEN ZE TOT
EEN SCHOKKENDE ONTDEKKING. WAT ALS JE PARTNER
HEEL ANDERS BLIJKT TE ZIJN DAN JE DACHT?

MIJN VROUW ZEI: 'IK VAL OP VROUWEN'

Frits: 'Na de geboorte van ons derde kind hield mijn vrouw me steeds meer op afstand. Van de sprankelende vrouw die ik trouwde was niet veel meer over. Ik kreeg steeds meer het gevoel alles fout te doen, maar als ik ernaar vroeg zei ze: "Er is niets." Ik deed zo mijn best haar gelukkig te maken, maar het lukte niet. Deze ongelukkige situatie sleepte zich jaren voort.

Een maatschappelijk werkster wist in een paar gesprekken de vinger op de zere plek te leggen: mijn vrouw vertelde mij dat ze gevoelens had voor vrouwen. Ze wist dat altijd al, maar toen ze mij ontmoette was ze zo blij toch "normaal" te zijn.

Vreemd genoeg was mijn eerste reactie blijdschap. Eindelijk was er iets tastbaars dat onze problemen verklaarde. Maar al snel nam de verwarring het over. Moest ik nu kiezen? En de kinderen dan? Een scheiding? Maar we houden toch van elkaar.

De bijeenkomsten van Orpheus, een vereniging voor lotgenoten, hebben mij erg geholpen. Thuis spraken we weer open met elkaar, en de kinderen konden ermee leven zolang we maar niet gingen scheiden. Mijn vrouw werd langzaam weer de sprankelende vrouw van vroeger. Het lukte me die andere kant van haar te accepteren. Er is nog steeds liefde tussen ons, hoewel ik het heel moeilijk heb gehad toen mijn vrouw voor het eerst met een andere vrouw omging. We hebben nu samen een nieuw pad gevonden. Maar we sluiten niet uit dat onze paden een keer zullen afslaan.'

WWW.ORPHEUSHULPVERLENING.NL

'DIT
VERKLAARDE
ALLE
PROBLEMEN
TUSSEN ONS'